

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

EEN WOLK... ENGELAND

HET zenith? Ja, maar dan volgt ook weldra de ondergang. Te Parijs stond dus het vergulde standbeeld van de Zonnekoning, die een driekoppig monster vertrapte. In die koppen herkende men Willem III van Oranje, keizer Leopold I van Oostenrijk en Karel II, koning van Spanje. Deze drie vorsten hadden zich verenigd in de Liga van Augsburg, om zich te verdedigen tegen de machtspolitiek van de Franse koning. En kijk, een van de drie koppen zou zich ont-dubbelen...



1. — LONDEN
LONDEN, 1685 : de doodsklokken luiden. Koning Karel II, Stuart, stierf na 25 jaar te hebben geregeerd. Hij was een slechte koning, hij gaf de katholieken geen kans officiële ambten te bekleden en hij had er schuld aan, dat de puriteinse Quakers van William Penn naar Pennsylvanië uitweken. Hij steunde op de partij van de conservatieve Tories en op de partij van de liberale Whigs. In 1666 stond Londen in brand en in 1667 voer admiraal De Ruyter zegevierend de Theems op. In 1672 begon Wren met de bouw van de Sint Paulskathedraal. Karel II stierf zonder kinderen en niemand bewoende hem...

3. — EEN KIND!...
DE Engelsen oefenden geduld, want hun koning was niet jong meer. Hij was weduwnaar van lady Clarendon, een protestantse, en had van haar twee meisjes: Mary, gehuwd met de protestant Willem III van Oranje, en Ann, gehuwd met de protestant Georges van Denemarken. Voor de troonopvolging hoefde men dus niet te vrezen. Maar Jacobus II huwde opnieuw met een Italiaanse prinses, Beatrice d'Este, die katholiek was. In 1688 werd er een jongen geboren; die zou de kroon en de troon erven... Hij werd gedoopt in de katholieke kerk. Toen kwam heel Engeland in opstand om die paapse dynastie te verjagen!



4. — WILLEM III WORDT KONING

HET Parlement riep de oudste dochter van Jacobus II, Mary, naar Engeland om te regeren in de plaats van haar vader. Zij ontscheepte te Torbay met haar man, Willem III van Oranje. Jacobus II vluchtte. Mary werd koningin van Engeland en Willem III werd koning van Engeland en bleef toch stadhouder van Nederland.



2. — JACOBUS II

DE hertog van York, broer van Karel II, werd koning onder de naam van Jacobus II. Hij was tweeënvijftig jaar oud, hij was mooi, loyaal, dapper en op zijn gedrag viel niets aan te merken, maar hij was kleingeestig en koppig. Hij was katholiek en vast besloten, desnoods met geweld, het katholicisme in Engeland terug in ere te herstellen.



5. — RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE TROON

EN terwijl Jacobus II in Frankrijk landde, waar hij door Lodewijk XIV werd ondergebracht in het kasteel van St Germain, tekenden Mary en Willem een plechtige akte waarbij het de vorsten voortaan verboden was zonder het Parlement te regeren. Dit belette niet dat Willem III koning van Engeland was. De Liga van Augsburg had vier koppen!

(Wordt voortgezet.)